

Monnickendam

Monnickendam,
zoals u hier kunt zien, draagt fier
Een monnik met een knuppel in het wapen
Die afbeelding werd eeuwen her geschapen
en stoelt op een affaire met een stier.

Die stier ontsnapte, om zich te vergapen
Buiten de muren aan een vrouwtjesdier
Zijn baas (een pater) vond dit geen manier
En dwong het beest om in de stad te slapen.

Ik zag Monnickendam, en daarna kon ik,
Begrip opbrengen voor die barse monnik.
Graag zou ik (zoals die dienaar Gods)
Al wie Monnickendam de rug toekeren
Omdat zij sfeer en schoonheid niet waarden
Naar binnen jagen – desnoods met een knots.

Ivo de Wijs